

Scheppen in de nieuwe tijd

21 december 2012 zijn we een nieuw tijdperk in gegaan. We zijn rond die datum door een soort brandpunt heen gegaan. Het oude is er nog (om te worden losgelaten) en het nieuwe mag ontdekt worden. De nieuwe energie heeft een andere basis dan de oude, de wetten zijn als het ware anders. We zijn nu in een ruimte aangekomen waar wij Scheppers zijn, maar vanuit het ego en 'de mind' gedragen wij ons als bedelaars. In dit artikel kun je meer lezen over de veranderingen van de oude naar de nieuwe manier van Scheppen.



'Voor de ingang van zijn huis geeft een man, als harlekijn gekleed, een aalmoes aan een bedelaar rechts in het beeld. Aan de linkerkant van de opening staat op een lage pilaar een steen met facetten. De top is afgeknot. De steen straalt naar drie kanten oranje-rood licht.' (omschrijving van het beeld uit het boek van Koppejan ISBN 90-202-1670-8)

Het voelt af en toe alsof je in een spagaat staat

Het beeld dat astrologisch hoort bij de gecorrigeerde noordelijke maansknoop is van de 17de graad Schorpioen. (transits=nu, maar ook in de horoscoop van de maans- en zonsverduistering 15-4-2013 om 20:57 Greenwich en 10-5-2013 om 1:28 Greenwich)

Kruispunt

We zijn op dit moment bezig met de integratie van het oude en het nieuwe. We zijn nu op een kruispunt

aangekomen waarin veel samen wil komen. Het 'moeten' en dat wat van buitenaf gevraagd wordt en het 'zijn' en dat wat van binnenuit al is en wil uitstromen en tot stand wil komen. In de nieuwe ruimte waar wij nu bestaan zijn andere wetten. We zijn nu in de ruimte van het Schepper zijn aangekomen en mogen leren hoe hierin te bestaan. Vaak trekt het 'heilige moeten' ons uit onze zijns stroom. Heel praktische zaken als geld, zorg voor mensen om ons heen, de kinderen, ouders. He, nog ff gauw dit doen en nog ff gauw dat doen en dan ga je net ff gauw je grenzen over en ben je uit verbinding geraakt met je zijn en je binnenkant, je intuïtie. Het grotere plaatje laat zien dat er een integratie wil plaatsvinden tussen deze twee uitersten.

Stoffelijke

Op dit moment zijn het stoffelijke (moeder aarde) en het geestelijke (bron) tot op de hardste lagen aan het integreren. In het beeld van de 17de graad van Schorpioen staat de rood uitstralende edelsteen hier symbool voor. Er is dus wel degelijk een fysieke component waar we rekening mee te houden hebben. Het gaat om het harmonieus bij elkaar brengen van deze twee zo verschillende componenten. De aarde heeft met haar natuurwezens in haar basis het functioneren vanuit cycli. Dit zijn cycli waaruit creaties organisch tevoorschijn komen. Deze cycli mogen een nieuwe plaats in gaan nemen in het totale nieuwe scheppingsproces. Als er bewust wordt omgegaan met de heilige componenten van onze moeder Aarde en haar wezens en ons lichaam, door dat bewust mee te nemen in het Scheppingsproces, te zien en te benoemen, kan het proces van Scheppen versnellen en tot manifestatie komen. Ons hart doet dit al automatisch en eert alle verschillen en verbindt ze met liefde, maar de wil, ons ego en het



verstand moeten ook opnieuw hun plek in dit proces innemen.

De wil

Als je iets tot stand wilde brengen in de oude energie dan moest je daar praktisch en concreet iets voor doen. Ook konden we in de oude energie óf alleen in de buitenwereld onze energie neerzetten (het mannelijke) óf je terugtrekken uit het leven en je energie alleen in de binnenwereld neerzetten (het vrouwelijke). Dit kan niet meer in de nieuwe energie en ruimte. Het mannelijke en vrouwelijke in ons (actief en passief) is nu één (Dit is in het najaar op gang gekomen en zichtbaar in de maansverduistering van november 2012, zie artikel op www.inzichten.com). Iedereen is hierin een ander proces aan het lopen, om deze energieën in evenwicht te brengen. Daarin wisselen struikelen en wonderen elkaar af, maar we leren en groeien.

We zijn aan het leren om onze wil opnieuw te richten. We zijn nu het hardste stukje van de noot aan het kraken, zodat het licht van de Godsvonk, het stralende hart, alle facetten van onszelf verbindt. Maar het voelt af en toe alsof je in een spagaat staat. Het beeld, actueel in de maan- en zonsverduistering (noordelijke maansknoop) van de bedelaar, de nar en de edelsteen, laat ons zien dat de poort open is. Dat het Goddelijke stukje in ons met humor uitdeelt wat we nodig hebben. Alles wat we nodig hebben zal er zijn. Het gaat dus ook om het leren ontvangen en ons fysiek daartoe in staat te stellen. De edelsteen die rood licht uitstraalt laat zien hoe dit te manifesteren. Een zeshoek is een energetische kosmische poort, de steen straalt rood licht uit, dit is de kleur van de basischakra en het aardse. Het is er dus al, als we vanuit het 'zijn' de dingen gewoon nemen zoals ze komen. Dat is wat het Aardse van ons vraagt om te kunnen manifesteren. Dit is de kosmi-



astrologie

tekst: Manuela van der Knaap

sche octaaf van Pluto en komt overeen met de basiswetten van de natuur en zoals de natuurwezens functioneren. Hier is het ja of nee, geen compromissen. 'Het is zoals het is' en zo kan de manifestatie snel tot stand komen.

Volgen

De steen in het beeld van de zon- en maansverduistering laat ons zien dat we beschikbaar moeten zijn om de innerlijke goddelijke manifestatie tot bloei te laten komen, zodat we aan kunnen trekken uit de wereld om ons heen wat praktisch nodig is voor deze manifestatie. Voorheen kon je het Hoger Zelf volgen. Dan werd helder wat de bedoeling was en

wat er wilde manifesteren en konden we rustig afwachten tot het betreffende tot manifestatie kwam.

Het nieuwe Scheppen

Maar in de nieuwe energie zijn wij zelf Scheppers (multi-dimensionale Hoger Zelf facetten worden één met ons in ons fysieke lichaam) en het is belangrijk om in onze eigen creatie te gaan staan en deze creatie in eigendom te nemen. Je kunt dan nog steeds voelen dat het universum en de natuurkrachten/wezens voor jouw creatie stromen, maar jij bent nu de Schepper en de tool. Jij bent het brandpunt. Dat is dus wezenlijk veranderd. Er moet dus wel meer richting worden gegeven, maar teveel wils-



kracht haalt je weer uit de verbinding met je Bron. Het is van belang dat wij de stromen van het universum en van de aarde ontvangen en in onszelf bij elkaar brengen. Op dat kruispunt leven wij nu. Het hardste punt hierin wordt nu verbonden. (groot driehoek van Saturnus in Schorpioen, Zwarte Zon in Kreeft, Cheiron en Neptunus in Vissen. Saturnus en Pluto staan in receptie en Pluto staat conjunct de Diamant)

Ster-tetraëder

Er is zich een grote zeshoek/ster-tetraëder (ook wel 'Star of David' genoemd) van planeten aan het vormen. Deze is op 29 juli 2013 het sterkste als de Maan het laatste punt van de zeshoek maakt. Een zeshoek van planeten is altijd een poort van harmonieuze indalende kosmische energie. Deze zeshoek is al aan het ontstaan en kan mogelijke oplossingen aanreiken. Zorg dat je er lichamelijk klaar voor bent om deze energieën te ontvangen, om zo innerlijk deze energieën tot verbinding te brengen. Velen voelen van binnenuit dat het nodig is om het lichaam te reinigen en zuiverder of anders te gaan eten. (zeshoek: Maan in Stier sextiel Mars, Jupiter, Mercurius en zwarte Maan en Zon in Kreeft sextiel Venus in Maagd sextiel Saturnus in Schorpioen sextiel Pluto in Steenbok sextiel Neptunus en Cheiron in Vissen)

Schepper energieën

Het is dus van groot belang dat je zowel brandpunt bent als verbonden met het geheel. Ik werk in mijn praktijk met de kosmische horoscoop en kristallen en Levensbloemen om het 'goddelijke zijn' helder te ervaren. Hierin is de afgelopen tijd heel helder geworden dat als we niet in ons lichaam zijn als dat Scheppende brandpunt, we niet het essentiële van wie wij in wezen zijn tot manifestatie kunnen brengen. De Seed of life (een bloem gemaakt van 7 cirkels is één levensbloem met kristallen erop) kan je helpen om te ervaren hoe dat te doen. De volledige levensbloem (91 bloemen met verschillende grootte van de kristallen) laat je ervaren hoe je jouw brandpunt kunt innemen in het geheel van jouw universum. Als deze verbinding tot stand komt dan ervaar je de torus (spoel, de vorm van een donut) met het hart/middenrif als brandpunt. Dit is een 13 dimensioneel geometrie patroon, dat jouw universum laat stromen als een geheel. De energie stroomt hierin tegelijk naar binnen en naar buiten. Dit is met het verstand niet makkelijk te begrijpen, maar kan wel worden ervaren. Als beide energieën van de Seed of Life en de volledige levensbloem worden ervaren dan bevestigt het universum de persoon en wordt de persoon (brandpunt) gedragen door het universum. De wil is dan opgenomen in de goddelijke wil.



Het brandpunt in het hart/middenrif wordt dan een stralend zelf ademend licht, dat met iedere ademhaling enorm uitstraalt en vanuit 'zijn' aantrekt wat

Het is van belang dat wij de stromen van het universum en van de aarde ontvangen en in onszelf bij elkaar brengen

nodig is. De levensbloemen waarmee ik werk zijn tools om ons lichaam en energiesysteem te helpen herinneren om Schepper te zijn. Het gaat om herinneren, ook al is het helemaal nieuw wat zich nu aan het manifesteren is, in een nieuwe levensruimte.

Bevruchting

Wat hoogste potentie van wat zich wil ontvouwen in deze tijd laat het beeld van dat hoort bij de 17de graad van Schorpioen zien, dat in het begin van dit artikel wordt besproken en staat afgebeeld. Dit is het beeld van de nar voor de poort die de bedelaar iets geeft. Dit beeld transformeert naar een nieuw niveau en wordt dan 'Een vrouw, bevrucht door haar eigen geest, is 'groot met haar kind' (tekst uit boek 'Beeldgids van de dierenriem' van Koppejan ISBN90-202-1670-8) Deze transformatie bevestigt de initiatie van dit moment om zelf schepper te worden. Bevrucht door de 'Heilige geest' in ons, de Godsvonk, zodat de schepping tot in de stof tot manifestatie komt. <



Manuela van der Knaap
www.inzichten.com